



GUNNAR BJÖRKLUND

* 1935-10-06

† 2021-08-31

Direktör GUNNAR BJÖRKLUND avled i en ålder av 85 år. Närmast anhöriga är sambon Gun Öberg, barnen Lena och Magnus från äktenskapet med Ulla-Maj Björklund samt syskonen Eva, Lars och Ulla.

Gunnar var född i Vännäs och äldst i en syskonskara på fem, (två bröder och två systrar, varav en broder avlidit). Fadern Anders Björklund var fjärdingsman i Vännäs, men flyttade, först som landsfiskal till Lycksele, sedan som stadsfiskal och chefsåklagare till Skellefteå. Modern Birgit skötte hemmet, vilket var brukligt på den tiden. Gunnar tillbringade somrarna i familjens sommarstuga vid Boviken utanför Skellefteå, dit familjen cyklade innan de skaffade sig bil. Sommarstugan i Boviken blev på somrarna en samlingsplats för Gunnar och syskon med familjer.

Efter studentexamen i Skellefteå 1955 studerade Gunnar till bergsingenjör, metallurginlinjen, på KTH och studerade parallellt ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Gunnar avlade examen från KTH 1959 och anställdes samma år på Sandvikens Jernverks AB som experimentingenjör vid kallvalsverket för band. Gunnar befordrades snabbt, först som driftingenjör vid kallvalsverket sedan som företagets yngste avdelningschef någonsin, när han blev utsedd som chef för hela kallvalsverket.

Gunnars drygt 40-åriga framgångsrika yrkeskarriär är helt inom Sandvik-koncernen. År 1979 utsågs Gunnar som chef för ståldivisionen och vid Sand-

viks bolagisering 1984 till vd för AB Sandvik Steel (ABSS), sedermera Sandvik Materials Technology (SMT). Gunnars karriär avslutades som vice vd för Sandvik AB och medlem i koncernledningen fram till pensioneringen år 2000. Då hade Gunnar arbetat för sex koncernchefer.

Gunnar har med sin kunskap haft stor inverkan på utvecklingen av Sandviks ståltillverkning, från det lilla bruket till en världskoncern. Sandvik var aldrig stort inom stål när det gäller tonnage, men ett unikt produktprogram utvecklades med högt förädlade produkter och högt kilopris. Gunnars ”input” här har varit avgörande. Gunnar försvarade också Sandviks plats vid den omfattande omstruktureringen bland tillverkarna av rostfritt stål i mitten av 1980-talet.

Gunnar var dessutom fullmäktig i Jernkontoret 1984–97 och satt under denna tid även i Jernkontorets arbets- och fondutskott. Den svenska stålindustrin genomgick då en snabb produktivitetutveckling, samtidigt som en omfattande specialisering mot högkvalitativa produkter genomfördes. Gunnar spelade en viktig roll i nämnda utveckling med betydelsefulla insatser under denna så viktiga epok för svensk stålindustri.

Gunnar var ordförande 1986–2001 i Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, tidigare Järnbruksförbundet. Gunnar var också ledamot i SAF:s styrelse och ingick de sista åren i dess arbetsutskott. Med hänsyn till de problem som gällde i första hand lönebildningen kunde industrins parter år 1997 enas om ett gemensamt industriavtal. Gunnar var en starkt bidragande kraft till dess tillkomst. Avtalet har under snart 25 år bidragit till en stabil lönebildning som Sverige så väl behöver. Avtalsförhandlingarna som i början av 1990-talet förts ner på förbundsplanet ledde bland annat till att ”förbundsgrupper” bildades inom SAF. Stål och Metall bildade Metallgruppen tillsammans med Gruvornas Arbetsgivareförbund och Svetsmekaniska Arbetsgivareförbundet. Gunnar som blev ordförande för Metallgruppen fick till stånd ett bra samarbete. Med sin klokskap, kunnighet, engagemang och insikten om betydelsen av goda relationer vann Gunnar respekt i alla läger. Från SAF:s sida insåg man tidigt Gunnars förtjänster. Gunnar fick viktiga styrelseuppdrag i SPP (sedermera Alecta), AMF och AfA. Efter det att Gunnar lämnat som ordförande i Arbetsgivareförbundet utsågs han efter en tid av industrins parter till att bli en så kallad ”Opertisk Ordförande” med uppgift att ena industriparterna enligt industriavtalets utgångspunkter: stärkt konkurrenskraft för företagen, höjda reallöner och förhandlingar utan stridsåtgärder. Det var ett tydligt bevis från såväl med- som motparter vilket förtroende de hade för Gunnar. För att den ”svenska modellen” med parternas ansvarstagande skall fungera krävs att fö-

retagens företrädare är, liksom Gunnar, kunniga i arbetsgivarfrågorna, engagerade, samarbetsvilliga och har respekt för motparterna. Här var Gunnar en förebild.

Gunnar hade också andra styrelseuppdrag, bland annat som ordförande i Sandvikägda Seco Tools AB.

Gunnar gifte sig 1958 med Ulla-Maj. De fick två barn, Lena och Magnus. Tyvärr insjuknade Ulla-Maj och avled 1982. Gunnar blev senare sambo i ett 35-årigt förhållande med Gun Öberg, änka efter en kurskamrat till Gunnar. De flyttade efter pensionen från Sandviken till en villa vid Edsviken i Danderyd. De sista åren tillbringades i ett 55-plus-boende i Stocksund.

Familjen hade ett sommarställe på Gräsö i Roslagen, där en stor del av fritiden tillbringades. Skidåkning, tennis och simning var viktigt för Gunnar för att hålla sig i form långt upp i åren.

Gunnar var medlem i Svenska Bergsmannaföreningen och Bergshandteringens vänner. Gunnar var känd för att vara en god danspartner.

Jag har känt Gunnar sedan 1950-talet, då han gick årskursen före mig på Bergssektionen. Vi har sedan tidvis bott grannar i Sandviken, varit arbetskamrater, haft ett leverantör-kundförhållande med mig som kund. Vid ett tillfälle, då Gunnar var vd för stålbolaget kom våra bolag i konflikt om en viktig investering för mitt bolags överlevnad. Tvisten berodde på trovärdigheten av respektive bolags kalkyler. Gunnar medlade då och fattade ett beslut som gick emot sin egna underordnades uppfattning och investeringen tillföll oss. Ett mycket klokt beslut visade det sig efteråt, vilket hedrar Gunnar. Jag har mött Gunnar i många möten i arbetet och vid sidan av arbetet. Jag uppfattade Gunnar som en trygg norrlänning, bestämd, seriös, kunnig, pliktrogen, tillitsfull. Det är många vänner inom Sandvik och svensk stålhantering som saknar Gunnar.

Gunnar var under många år Gilleräntmästare (G.R.M.) i Sancte Örjens Gille. Det var ett uppdrag han utförde med ”råge”.

Gunnar Björklund inträdde i Gillet 1981 och tillhörde vid sin bortgång dess åttonde länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsstämma den 28 april 2022.

Dieter Uhlman

