



JAN BECKEMAN

* 1934-07-09

† 2021-04-15

JAN BECKEMAN, Bromma, har avlidit i en ålder av 86 år. Närmast sörjande är hustru Kay, som han gifte sig med 1968 samt sönerna Måns och Jonas med familjer. Jan var född och uppvuxen i Uddevalla och var lillebror i en stor familj med omsorgsfulla mamma Inga, pappa Knut och tre mycket äldre syskon. Pappa Knut föddes redan 1880 och var sjökaptan på segelfartyg, innan han fick landtjänst som hamnchef i Uddevalla. Jan klarade av skolan i Uddevalla och tog studenten vid 18 års ålder, varefter följde militärtjänst vid stadens regemente, I 17. Härefter flyttade Jan till Stockholm och genomgick infanteriets kadettskola och blev reservofficer.

Efter två år i det militära började Jan studera matematik med sikte på fortsatta studier vid KTH. Dock lockades Jan av flera kamrater till studentlivet i Uppsala, där han tillhörde Göteborgs Nation. Trots ett vidlyftigt studentliv tog Jan en fil. kand.-examen vid Uppsala universitet 1959. Efter examen ägnade Jan ett helt år åt fortsatt rikt studentliv som förste kurator på Göteborgs nation. Jan var engagerad i färdigställandet och invigningen 1960 av det nya nationshuset. Ryktet förmåler att Jan var en mycket uppskattad och dansant bordskavaljer på alla kalaserna i Uppsala.

Första anställningen blev på Industriens Utredningsinstitut i Stockholm 1961. Jan var en av författarna till institutets långtidsutredning "Framtidsperspektiv för svensk industri", som initierades av finansdepartementet och

publicerades 1965. Samma år kontaktades Jan av Jernkontorets chef Ragnar Sundén och anställdes som chef för dess statistikavdelning, där han kom att verka under resten av sitt yrkesliv. Jan fick här efterträda den legendariske professorn Erik Ruist, som då gick till Handelshögskolan. Några år senare inleddes en period, då världens stålindustri genomgick flera kriser som ställde stora krav på förändringar. Jans uppdrag blev att verka som huvudsekreterare i Jernkontorets utredning, ”Svenskt stål inför 1970-talet”, som publicerades 1969 med förslag om strukturrationalisering av svensk stålindustri. Jan ledde flertalet av de utredningar som följde, vilket han gjorde på ett förnämligt sätt som lysande analytiker och god stilist. Det medförde många kontakter med brukens specialister och inte minst med den fackliga sidan, Metallarbetarförbundet, som krävt full insyn.

Jans stora intresse för datorer ledde till att Jernkontoret under tidigt 1970-tal kom in i datorvärlden. För att öka ungdomars intresse av akademiska utbildningar med anknytning till stålindustrin, utvecklade Jan ett avancerat datorbaserat interaktivt multimedia-program på en CD-ROM-skiva, som blev unik i sitt slag och uppmärksammades internationellt. Detta program ”Multimedia Stål” erhöll 1996 ODL-priset som bästa svenska multimedieproduktion i tävlan med bland annat Volvo och Ericsson.

Efter giftermålet 1968 med Kay skaffade de redan 1973 den stora villan i Bromma. Familjen hade utökats med de två sönerna och krävde lite mer utrymme. Huset på Talgoxvägen ligger på gångavstånd till hållplatsen för spårvagnen, vilket passade mycket bra för Jan med egenheten att aldrig ha tagit något körkort för bil under sitt liv. Samtal med den sanne humanisten Jan var alltid stimulerande och intressant. Kays och Jans musikintresse föranledde uppskattade operaföreställningar på storskärm i hemmet. Jan var en ordkonstnär av stora mått och hans humor och förmåga, att med ordlekar eller rim uttrycka sig, uppskattades inte minst på Bergshanteringens Vänners årsmöten vid Hindersmässan i Örebro. Jan och Kay trivdes i sitt charmiga hus i Bromma. Glädjen var stor att få samla vänner när den magnifika rhododendron stod i full prakt. Vid det kära fritidshuset i Kompassviken på Bokenäset fick Jan utlopp för sin snickarglädje till gagn för barn och barnbarn.

Jan kom in i Gillet vid februaristämman 1971 och var därför vid sin bortgång Veteran i vårt Sancte Örjens Gille. Med sin befattning på Jernkontoret och sitt intresse för datorer gav Jan ovärderliga tjänster till Gillet och till dess syssloman. Från att tidigare ha haft utskick och svar till varje medlem per

”snigelpost” för alla aktiviteter, fick vi under 2007 datoriserade kallelser med svar per data för många Bröder. Jan medverkade även till en datoriserad version av vår matrikel och till att samtliga dödsrunor blivit tillgängliga för alla på nätet. Jans mångåriga tjänst som suverän Storceremonimästare är även i många Bröders goda minne. Han framförde här sina budskap många gånger på rim och med en fulländad espri.

Jan Beckeman inträdde i Gillet 1971 och tillhörde vid sin bortgång dess åttonde länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsstämma den 22 april 2021.

Orvar Nyquist Lars Werner

