



TORBJÖRN ARNULF

* 1942-12-08

† 2016-10-31

TORBJÖRN ANULF föddes i Stockholm och växte upp i Viggbyholm i en stor syskonskara.

Under studietiden vid KTH gifte sig Torbjörn 1965 med Ann-Cathrin Steene.

Torbjörn avlade bergsingenjörsexamen som metallurg 1967. Efter avslutade studier flyttade Torbjörn med familj till Sandviken där han under tre år arbetade inom stålforskningen på Sandvik AB.

Därefter arbetade han några år i Fagersta AB:s Långshyttan,

År 1973 flyttade familjen till Borlänge där Torbjörn blev chef för grovplåtverket på SSAB, Domnarvet och sedermera fortsatte inom varmvalsade band och avslutade som logistikchef.

1985 flyttade familjen till Oskarshamn där Torbjörn rekryterades som VD till den då problemtyngda batterifabriken SAB Nife. Där bildade Torbjörn ett ledningsteam som genomförde omfattande rationaliseringar. Dessa resulterade i en välorganiserad och vinstgivande verksamhet. Då SAB Nife därmed blev attraktivt, medverkade Torbjörn till att det såldes till batterikoncernen SAFT.

Efter sin pensionering gjorde Torbjörn, med sin breda erfarenhet av svenskt och internationellt företagande, betydande och uppskattade insatser i flera bolagsstyrelser. Särskilt ska nämnas hans fleråriga ordförandeskap i elinstallationsföretaget Elajo.

Trots tunga arbetsinsatser hade Torbjörn tid för familj och vänner. Sommarstället vid Ivösjön blev en samlingsplats för familjen. Med hammare och såg i bagaget hjälpte han barnen med reparations- och renoveringsarbeten. Ann-Cathrin kom efter med penseln. De var ett idogt par, samkörda under ett mer än 50-årigt äktenskap.

Torbjörn var också en intresserad resenär. Vi fick vykort från världens alla hörn. Han hade många nära vänner som han gärna bjöd på egenhändigt lagade läckerheter och goda viner.

Torbjörns plötsliga bortgång är chockartad. Att aldrig mer få möta vår glada, positiva och generösa vän känns tungt. Vi kan dock värma oss vid de många ljusa minnenas kamin.

Våra tankar går till Ann-Cathrin, barnen och barnbarnen.

Torbjörn inträdde i Gillet 2007 och innehade vid sin bortgång dess andra länk

Sancte Örjens högtidsdag den 20 april 2017.

Gustaf Bråkenhielm