



Mr. Dwyer

GEORG WALDEMAR BEIJER

FÖDD 3/2 1861 - DÖD 18/5 1931

Helt oväntat kom budet om Waldemar Beijers bortgång. Mitt uppe i ett arbetsfyllt liv lämnade han det jordiska helt plötsligt den 18 sistlidne maj utan föregående sjukdom. Ett hjärtslag ändade hans liv. Den reslige, ståtliga mannen med det ärevördiga vita skägget var för alltid borta.

Georg Waldemar Beijer föddes i Malmö den 3 februari 1861 och var sålunda vid sin död 70 år gammal. Fadern var kronokamrerare, och Waldemar växte upp i en stor syskonkrets. Liksom många av sina bröder bestämde han sig tidigt för affärsbanan och begav sig vid unga år utrikes för handelsstudier. Efter en världsomsegling, som varade över ett år, vistades han åren 1878—1887 i Ryssland, England, Tyskland och Frankrike och anställdes vid 27 års ålder som chef för ett större franskt handelshus i spannmål. I denna egenskap hade han intill år 1894 sin verksamhet förlagd till Lille, där han sålunda tillbringade 7 år av sin levnad. Sistnämnda år hemkommen till sin fädernestad, arbetade han någon tid i sina bröders, Gottfrid och Lorentz, firma i Malmö men startade redan 1895 för deras räkning ett filial-

(193)



kontor i Stockholm för försäljning av kol och järn engros. Denna filial, som i likhet med Malmö-firman bar namnet G. & L. Beijer, övergick 1910 helt i Waldemar Beijers ägo, ombildades 1915 till aktiebolag och har under hans energiska och initiativrika ledning utvecklats till en av landets mest betydande kolfirmor.

Men den bortgångnes intresse räckte även till för annan affärsverksamhet. Han startade nämligen, samtidigt med att han övertog firman Beijer, ett rederi, som drevs under namnet Rederiaktiebolaget Rex, tills under världskriget detta företag absorberades av Transatlantic. Kärleken till den gamla rederirörelsen släppte honom dock ej. År 1923 bildade han ett nytt Rederiaktiebolaget Rex, vars rörelse sedan dess stadigt gått framåt, så att detta bolag nu är ägare till 6 st. lastångare på mellan 2,000 och 6,000 ton.

Han verkade även en lång tid som ledamot av styrelsen för Försäkrings A.B. Vega och var v. ordförande i förutvarande Stockholms Köpmannabank. År 1915 övertog han den gamla, välkända kolfirman Joh. Lundström & Co., vilken två år senare uppgick i det under Beijers medverkan bildade Aktiebolaget Kol och Koks, där han sedermera fungerade som styrelsemedlem. Stockholms Handelskammare tillhörde han i många år som fullmäktig.

Waldemar Beijer har i vida kretsar, icke endast i Sverige utan även utomlands, framför allt i våra grannländer, Danmark och Norge, gjort sig känd som

en varmhjärtad sjömännens vän. En det praktiska livets man, har han letts av en uppriktig önskan att lösa den ur många synpunkter så svåra frågan om tillvaratagandet av våra sjömäns intressen i de utländska hamnarna. Tillsammans med sin mångåriga vän och släkting, amiralen Carl Otto Olsen, bildade han år 1901 i gemenskap med en del svenska, danska och norska, för företaget intresserade män, Föreningen för Skandinaviska Sjömanshem i Utländska Hamnar. Redan året efter invigdes föreningens första sjömanshem, i Hull, och under de därpå följande åren ha sjömanshem bildats i de flesta av Europas storhamnar. Under hela denna tid har Beijer nitiskt verkat för Föreningens bästa och har en god del i dess framgång. Efter amiral Olsens frånfälle för några år sedan valdes Beijer till ordförande i föreningens svenska avdelning.

För sin verksamhet på detta område erhöll han flera utmärkelser. Sålunda erhöll han strax före sin död Illis Quorum. Dessförinnan hade han utnämnts till kommendör av Dannebrogen och S:t Olavsorden.

Efter sin återkomst till hemlandet och sedan han etablerat sin firma i Stockholm, ingick Beijer i en del ordenssällskap. I Sancte Örjens Gille syntes ofta den reslige mannen med den goda och varma blicken, som uttryckte både vänlighet och klokhet, och han trivdes mycket väl här uppe bland alla de goda vänner han under årens lopp förvärvat. År 1929 erhöll han 4:e länken i Sancte Örjens Gille.

*

Inför Er, mina gillebröder, har jag nu i korthet sökt framkalla bilden av Waldemar Beijers liv. Alla skola vi med tacksamhet minnas honom, hans stora hjärtegodhet och varma vänfasthet. För mig, som i 20 år stått honom nära i hans affärsverksamhet och där åtnjutit hans vittomfattande sakkunskap och vänskap, är saken mycket stor.

Hur skönt för honom att ha gått
från hela denna världens strid
och lugn och evig ro ha fått
ja, vile han i frid.

Sancte Örjens Gilles högtidsdag den 23 april 1932.

Carl Wahlberg.