



RAGNAR BERGLUND

* 15.1.1894 † 22.7.1970

RAGNAR BERGLUND ägnade sin livsgärning åt järnhanteringen inom två vitt skilda verksamhetsfält. Examinerad metallurg från Falu Bergsskola verkade han först som driftsingenjör och så småningom chef för hyttorna vid Forsbacka järnverk. De som kände honom på den tiden i slutet av 1920-talet och början av 30-talet kunna omvittna hur starkt han kände för denna sin uppgift och med vilken inlevelse och entusiasm han inkarnerade den sanne brukskarlen, hängiven sin gärning och livet på ett genuint bergslagsbruk. Därför kunde hans övergång till samhällsocial tjänst i mitten av 1930-talet te sig överraskande. Bakgrunden till denna förändring i hans liv var dock klar. K. F. Göransson och hans socialt verkamma syster Sigrid hade under 30-talets första svåra år känt behovet av en förstärkning av Sandvikens Jernverks sociala verksamhet bland de anställda och i samhället. Vid besättande av chefskapet för den nyinrättade samhällsavdelningen ville man gärna ha en man med resning, med känsla för socialt ansvar och med goda erfarenheter av de arbetsplatsens problem, som följde med ut i samhället och hemlivet. I Ragnar Berglund fann man sin man och genom honom blev också samhällsavdelningen en alltmer betydelsefull länk mellan livet i verkstäderna och livet på bruket. Otaliga

voro de uppgifter i samhällsbyggandet, den yttre företagspolitiken, fritidsrörelsen, såväl den kulturella som icke minst den idrottsliga som Ragnar Berglund fick axla. Även inom kommunalpolitiken blev han i många avseenden företagets representant när dess ledande män successivt frigjorde sig från direkt kommunalpolitiskt arbete i samband med att stadens organ blev alltmer kapabla att övertaga dessa uppgifter. När staden övertog gatu- och ledningsnätet byggde jernverket för köpesumman den på sin tid internationellt ryktbara idrottsanläggningen, Jernvallen, vilken också tillhörde Ragnar Berglunds ansvarsområde. Intresserad friluftsmänniska såg han till att idrotten fick sitt, vilket gav en blomstringstid för sandviksidrotten under 40- och 50-talen. Ragnar Berglund deltog även flitigt i de samarbetsorgan för industriellt bostadsbyggande som så småningom kom till stånd och där hans kunskaper blev till stort gagn. Under hans ledning byggde Sandvikens Jernverk 1940 Sveriges första block av moderna radhus speciellt inredda för skiftgående personal med kollektiva serviceenheter som fjärrvärme, maskintvätt och kvartersleksskola.

Det säkert av honom själv omvittnade mycket svåra steget från driftsingenjörstjänst till samhällstjänst som han en gång tog ledde emellertid till en insats i brukssamhällets sociala tjänst som förtjänar ett högt betyg och alltmer för honom kändes riktigt och mycket tillfredsställande. Inom sin mångskiftande verksamhet förvärvade brukskarlen Ragnar Berglund många vänner och många känna idag tacksamhet för hans gärning och saknad efter den trogne och gode vännen.

Ragnar Berglund var född i Eskilstuna. Han var gift med Inga Ligner, död 1968, och efterlämnade sönerna Ingemar, civ.ing., Tryckkärlskommissionen, IVA, Stockholm, Börje, fil.mag., Forsbacka och Ove, skogsmästare, AB Skogsvärdering Verml. Nysäter.

Han inträdde i Gillet 1943 och innehade dess VI länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1971.

Carl Sebardt