



PER BOËTHIUS

* 28.3.1875 † 14.1.1966

PER ULRIK BOËTHIUS föddes i Uppsala, där fadern Per Gustaf Boëthius var läroverksadjunkt och där modern Elisabeth, född Beronius, svarade för ordningen i hemmet. Från barndomshemmet och skoltiden i Uppsala hade den unge skolpilten, gymnasisten och studenten många minnen och anteckningar. Som ett belysande exempel på den stränga, gammaldags ordning som rådde i hemmet för den ungdomliga barnakvar-tetten må här endast nämnas: när några av Pelles kamrater på eftermiddagen ringde på pappa adjunktens dörr för att locka ut Pelle till lek och upptåg, svarade den stränge fadern-magistern med skärpa i rösten och blicken: »Per, han läser läxor han!!»

Efter mogenhetsexamen i hemstaden 1893 utexaminerades Boëthius som civilingenjör från KTH i Stockholm år 1896. Härpå följde praktisk utbildning med anställningar vid olika mekaniska verkstäder i in- och utlandet 1896–1903.

Sistnämnda år anställdes Boëthius vid Avesta Jernverk, där han året därpå utsågs till avdelningschef för pressverket, i vilken befattning han verkade till 1913, då han av dåvarande ägaren till E. V. Beronius Mek.

Verkstads AB, som var hans morbror, kallades till disponent i detta företag, där han dock stannade i endast fyra år.

Sin främsta arbetsinsats och manngärning fick Per Boëthius i nära 25 år utföra inom E. A. Rosengrens Kassaskåpsfabriks AB i Göteborg, till vars verkställande direktör han ustågs 1917, och där han verkade mellan de båda världskriegen till sin pensionering 1941. Trots att tiderna även inom detta område voro bistra, lyckades Boëthius fullfölja den allt för tidigt bortgångne grundarens intentioner och starkt berika och utöka verksamheten. Initilaerna E. A. R. torde numera vara väl kända i flertalet banker och många industrikontor som märke för moderna brand- och dyrksäkra kassaskåp, brandskyddsdörrar och lätta stålredningar. Som ett mått på utvecklingen under Per Boëthius' tid kan nämnas ökningen av arbetarestammen från 150 till 350 man.

Per Boëthius ägde den för en företagsledare så värdefulla förmågan, för att inte säga gåvan, att efter dagens arbete helt koppla av i sitt trevna hem, där han och hans gästfria, gladlynta och representativa maka Vega, född Fahlroth — tyvärr bortgångnen redan 1931 — ofta och gärna tog emot släktingar, affärsvänner och medarbetare samt en trogen vänkrets bland kända Göteborgsfamiljer. Somrarna tillbragte han med familjen under många år på Marstrand, dit han ofta färdades per båt efter kontorstidens slut och så åter in med morgonbåten till arbetet i Göteborg.

Efter pensioneringen 1941 bröt Per Boëthius upp från Göteborg och flyttade till Stockholm, där han förvärvat en villa i Bromma. Här fick han i 25 år njuta sitt otium, omgiven av barn, släkt och många gamla goda vänner, men framför allt av en omtänksam, gästvänlig och släktkär maka Hedvig, född Kôersner, nära anhörig (hennes farmor var syster till Per Boëthius' fader). Med minutiös noggrannhet inredde och ordnade han tillsammans med sin maka villan med omgivande rosengård, samlade alla sina under årens lopp tillkomna fotografier i historisk ordning i album med omsorgsfullt textade data och ägnade på senare tid stort intresse åt sin omfattande frimärkssamling samt bokstudier.

Redan de första åren av sin pensionstid ägnade Per Boëthius stort intresse åt släktforskning. Han upprättade ett »stamträd» på en noggrant textad »släktrulle» och medverkade till genomförandet av det stora, välorganiserade släktmötet år 1942 på Skansen med ättlingarna av Sveriges »äldsta präst- och lärdomssläkt» samt till det åtföljande bildandet av den livaktiga Boëthiuska släktföreningen.

I Gillets dödsrunor nämnes ofta släktarvets och släkttraditionens inverkan på en bortgången broder. Detta må gälla i alldeles särskild grad om Per Boëthius, en färgstark och viljestark ättling av 8 kyrkoherdar, bl. a. den riksbekante Jacob i Mora (1647–1718), men även — på mödernet — en Beroniusättling med starka konsnärliga och tekniska intressen.

Per Boëthius avled lugnt och stilla den 14 januari 1966 nära 91 år gammal. Han efterlämnar förutom sin maka Hedvig, född Kôersner, barnen i sitt tidigare äktenskap: dottern Margit, gift med jägmästaren Georg Risberg, Danderyd, sonen Krister, kamrer i Skandiakoncernen i Göteborg och hans maka Margareta, född von Bahr samt dottern Ulla, gift med överläkaren Olof de Maré, Östersund, samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Per Boëthius inträdde i vårt Gille 1922 och innehade vid sin bortgång dess sjunde länk. Han deltog gärna, särskilt under sin Stockholmstid, i gillesstämmorna, där han trivdes väl och kände sig hemma.

Sida vid sida falla de,
samlas allt fler och fler.
Somliga tidigt kallade,
andra när sol gått ner.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 22 april 1966.

Georg E. Risberg