



W. G. L.

# OLOF VINCENT BILDT

FÖDD 16/4 1881 - DÖD 26/3 1943

**O**LOF VINCENT BILDT, vår av alla så högt uppskattade Olle Bildt, var en son av vår kärva men samtidigt så skiftande och fagra västkust.

Född den 16 april 1881 å det av familjen sedan år 1536 besuttna Morlanda tillbringade han sin barndom och ungdom i nära kontakt med kust och hav och säkerligen räknade han bland sina sorgfriaste och bästa stunder de dagar, då han i sin båt fick utkämpa en dust med västkustens hårda väder eller när han vid sin rev skattade djupen på deras blänkande och värdefulla gåvor. Det var också, som om han genom hela sin levnad bevarat något av fjärrsynen över vida vatten och den känsla av eget ansvar, som ständigt åvilar den, vilken varit van att segla över djupa hav.

De yttre konturerna av Olof Bildts levnad gå helt i industriens tecken. Student 1900, ingenjörsexamen vid Chalmers 1904, anställd hos Nydqvist & Holm 1904—05. År 1906 blev han assistent åt ingenjör N. F. Hansson och därmed kom han in på det område, cellulosa- och pappersindustriens, som han sedan ägnade hela sin manngärning. Sedan han som cheffingenjör varit anställd hos Korsnäs Sågverks AB och Sundsvalls Cellulosa AB under åren 1910 till 1917, tillträdde han detta senare år platsen som disponent och verkställande direktör för Munkedals AB. År 1926 utökades hans verksamhetsområde med chefskapet för Hylte Bruks AB och Rydö Bruks & Fabriks AB samt slutligen 1928 även med AB Nykvarns Bruk.

Inom detta omfattande arbetsfält fick han rikt tillfälle att utnyttja sitt gedigna tekniska kunnande och sin stora praktiska erfarenhet och de företag, som stodo under hans ledning, uppvisa också resultat av hans klara blick för det väsentliga beträffande såväl till-

( 333 )



verkningens art som den tekniska utrustningens rationalisering och höjande av arbetets effektivitet.

Men många andra uppdrag lades även på hans skuldror.

En så dugande och erfaren man ville alla begagna sig av.

Hans intresse för ungdomens fostran förde honom in i kyrko- och skolrådet och han ansåg, att religionen var den fasta grund, på vilken släktets moraliska och etiska fostran borde bygga.

Det var dock inom pappersindustrien hans stora arbetsvillighet främst togs i anspråk. Sålunda var han bl. a. ordf. i Svenska Pappersbruksföreningen, ordf. i Scansulfit, i Omslagspapperskartellerna, i Pappers- och Cellulosaingenjörernas forskningskommitté samt i Pappersbrukens och Pappersgrossistförbundets gemensamma nämnd. Särskilt detta sista uppdrag krävde mycket arbete och stor urskiljning. Det gällde att ena säljare och köpare, att finna vägar förbi nästan oöverkomliga motsättningar, att draga upp linjer för gagnande samarbete och att till allas, ej minst den köpande allmänhetens bättnad, vinna stabilitet och reda på marknaden. Många och dryga voro de timmar och dagar Olle Bildt ägnade detta arbete, men resultaten uteblevo ej heller. Något tillfälle till vila på vunna lagrar gavs dock ej. Ständigt nya frågor krävde nytt arbete och nya rådslag och under den samlade arbetsbörda, som tyngde Olle Bildts alltid arbetsvilliga axlar, sviktade även hans spänstiga fysik och arbetsglada håg.

I klar insikt om betydelsen av orden »Enighet ger styrka» och med bokstavig tillämpning av Rotarys »Service above self» offrade han egen bekvämlighet och egna fördelar för att skapa sammanhållning mellan de svenska pappersbruken.

Av hans storartade arbete för att nå detta mål njuta vi frukten, medan han själv lades på sjukbädden. Alla hoppades vi, att vi åter skulle få se honom i vår krets, men en högre makt ville annorlunda och den 26 mars 1943 slocknade en livslåga, som spritt ljus och värme i vida kretsar och som vi i kommande år skola erinra oss i djup tacksamhet och som alltjämt skall lysa över hans minne i vännernas skara.

Men om Olle Bildt främst var en arbetets man, var han även en den goda vänskapens och det glada skämtets riddare. Efter dagar av tråget arbete kunde han koppla av under kvällens timmar och otaliga gånger har hans ljusa tenor lättat upp stämningen efter sega förhandlingar i in- eller utlandet och säkert ljuder ännu i

mångens öra efterklngen av »Här är gudagott att vara» eller »Irmelin Rose, Irmelin sol, Irmelin allt vad där är dejligt».

Den 2 april vigdes stoftet av Olof Bildt i Munkedals kapell till den sista vilan och när kistan i Göteborgs krematorium sänktes till eldbegängelse tonade från SHT-kören »Över skogen, över sjön».

Sjungande, god och glad gick Du genom livet och på sångens vingar sökte sig förvisso Din ande mot ljusare rymder.

Sancte Örjens Gilles högtidsdag den 28 maj 1943.

*William Nisser.*