



Chas. B. ...

O L O F B Ä C K S T R Ö M

FÖDD 18/10 1887 - DÖD 9/10 1937

Geologen, filosofie licentiaten OLOF BÄCKSTRÖM avled den 9 oktober 1937, 9 dagar före sin 50-årsdag.

Han föddes den 18 oktober 1887 i Karlskrona och var son till marineläkaren Johan Carl Fredrik Bäckström och dennes maka, Helena Kristina Gyllander. Mogenhetsexamen avlade han 1906 i Karlskrona, fil. kand.-examen i Uppsala 1910 och fil. lic-examen 1915.

Efter avslutade universitetsstudier arbetade han med malmgeologiska problem inom olika delar av vårt land samt under ett antal år med kemisk-tekniska uppgifter för A.-B. Jungners Kalicements räkning. Sin huvudsakliga gärning kom han emellertid att utföra inom den västerbottniska malmetningen, vid vilken han var knuten alltsedan våren 1923 till sin död, alltså under mer än 14 år.

Olof Bäckström var chef för Bolidenbolagets »geologiska undersökning», vilken började sin verksamhet redan 5 år före Bäckströms anställande i bolaget men erhöll ökad omfattning från den tidpunkt, då Bolidengruvan upptäcktes vid årsskiftet 1924—25.

Det var en icke obetydlig grupp av geologer och ingenjörer samt dem underställda arbetare och hantlangare, för vilka Bäckström härvid var den närmaste ledaren. Det var vetenskapligt forskande och arbetande patruller, som Bäckström dirigerade till misstänkta trakter inom Västerbotten och Norrbotten men även till sydligare landsändar. Själv cirkulerade han mellan de olika arbetsområdena samt granskade och diskuterade resultat och teorier.

Hans huvudstation var Boliden, men mest var han och bäst trivdes han i fält, ensam eller med sina gossar. Han var där mer än annorstädes den hurtigaste och trevligaste bland kamrater, hemmastadd i alla marker, en god representant för »vildströvarnas» släkte.

(141)



De stora vidderna voro hans bästa hemvist. Han lärde efterhand väl känna naturen under dess yta. De olika slagen av indikationer för vad som där kunde gömmas, inregistrerade han i sin goda minneskammare. Med skrivna rapporter och vid skrivbordet trivdes han ej lika väl. Hans natur och arbetsmetoder voro konstnärens. Ibland var han den sanne optimisten, men långa tider var han starkt pessimistisk. Det kunde ju också gå åratal, innan den minsta uppmuntran kom i form av någon funnen malm såsom resultat av det på så många platser bedrivna intensiva detektivarbetet. Men när en upptäckt slutligen gjordes, då blev han eld och lågor och då var pessimismen försvunnen för en längre tid. Ett år, när han var i Stockholm på väg till en långväga utländsk semesterresa, kom telefonbud att man fått malm i ett borrhål. Oaktat det var alldeles klart hur man då skulle fortsätta, kunde han dock icke giva sig till tåls utan vände omedelbart hem igen till Boliden för att se på borrhärnan.

Olof Bäckström besatt stort kunnande ej blott på geologiens utan också på fysikens och kemiens områden. Förutom åt den direkta malmletningen ägnade han ett fruktbarande intresse åt de nya malmletningsmetodernas praktiska utarbetande.

Olof Bäckström har inom sitt område effektivt medverkat vid de pionjärarbeten, som resulterat i tillkomsten av den västerbottniska produktionen av ädelmalmer och metaller. Inom de trakter, där han och hans kamrater trampat, vinter som sommar, och genom tålmodsprövande forskningar arbetat fram sina fynd, kommer kanske att i sinom tid uppväxa ytterligare boplatser för vår bergsnärings utövare. — Ekot av hans geologhammares slag mot block och hållar kommer länge att höras inom Västerbottens vidsträckta bygder. Sitt inträde i vårt Gille gjorde Bäckström år 1927.

Sancte Örjens Gilles högtidsdag den 23 april 1938.

Oscar Falkman.