



## OLEG BACKLUND

\* 10.10.1910 † 7.4.1978

**O**LEG BACKLUND gick hastigt bort den 7 april 1978 i en ålder av 68 år. Han föddes 1910 i dåvarande St. Petersburg, där fadern, civilingenjör N. H. Backlund var chef för en ammunitionsfabrik och där redan farfadern J. O. Backlund varit verksam som professor i astronomi och chef för Pavloka-observatoriet.

Efter revolutionen kom Oleg Backlund till Sverige 1920 tillsammans med sin ryskfödda moder, Eugenie Souchay de la Duboissyère, och mormoder, men utan fadern som satts i fängelse. Därifrån befriades han 1922 sedan Hjalmar Branting intervenerat. Efter ankomsten till Sverige bosatte sig familjen i Västerås i farmoderns villa.

Efter studentexamen 1929 började Oleg Backlund samma år studera på KTH och utexaminerades 1937 från fackavdelningen för bergsvetenskap, underavdelningen för metallurgi. Under teknistiden tog Backlund aktiv del i kårlivet och var bl. a. under några år klubbmästare på Bergs.

Hans första anställning blev vid ASEA:s ugnsbyrå. Under åren 1941 och 1942 genomgick han gruvlinjen på KTH. Efter anställningar vid Herräng, Svenska Silikategelfabriken och Laxå Bruk kom han 1957 till LKAB, Kiruna, där han arbetade med utvecklingsfrågor rörande malmbehandling. Hans ut-

bildning både som metallurg och gruvkarl gjorde honom särskilt väl skickad för denna uppgift. Från 1972 till sin pensionering 1975 tjänstgjorde han på LKAB:s huvudkontor i Stockholm.

Oleg Backlund var en uppslagsrik och mångsidigt intresserad tekniker. Han följde noga utvecklingen inom såväl gruvtekniken som metallurgin genom omfattande litteraturstudier, något som underlättades av hans osedvanligt goda språkliga insikter. Främst gällde detta det ryska språket som ju var hans modersmål. Det talades hela tiden i hans föräldrahem och senare även i hans egen familj varför han behörskade det helt. Det föll sig därför naturligt att han studerade den ryska facklitteraturen med särskilt stort intresse. På grund av hans kunskaper i ryska utnyttjades han flitigt som tolk under studieresor och vid förhandlingar om leveranser av rysk gruvteknisk utrustning. Han tjänstgjorde även som tolk vid Nikita Krusjtjevs sverigebesök. Efter pensioneringen anlätades han som konsult och tolk vid de utdragna diskussionerna och vid de förhandlingar som fördes om upphandling av bl. a. masugnar till »Stålverk 80». I samband härmed liksom i andra sammanhang företog han ett stort antal utlandsresor, främst till Sovjetunionen.

Oleg Backlund hade egentligen inga hobbies med undantag för bridgespel. I detta sammanhang bör nämnas att han mycket aktivt medverkade i arrangeman- det av den årligen återkommande »Bergsbridgen». Han hade mångskiftan- de kulturella intressen – teater, konst, litteratur och i synnerhet musik. Själv spelade han piano med stor skicklighet.

Han var en färgstark men i många stycken komplicerad natur, kanske en följd av hans ryska bakgrund. Han kände starka sympatier och antipatier. På dem som kände honom endast ytligt kunde han kanske verka reserverad, i viss grad oengagerad, ja, även något lynnig. Men för dem som kände honom väl och kunde räkna sig till hans nära vänner betyder hans bortgång en stor förlust av en värfast kamrat och en intressant och charmfull personlighet.

I sitt äktenskap med Tove Alan efterlämnade han en son, Peter och en dotter, Maria.

Oleg Backlund inträdde i Gillet 1974 och deltog flitigt i stämmorna. Vid sin bortgång innehade han Gillets III länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 21 april 1978.

*Ulf Notini*