



NILS ERIK BENGTSON

* 1914-01-03 † 2006-11-08

Nils Erik Bengtson har lämnat vår krets. Han blev nära 93 år.

Nils Erik föddes i Grängesberg som ende son till direktör Erik Bengtson, sedermera chef för Boliden AB, och Harriet Bengtson, född Stenbeck. Han växte upp i Grängesberg men kom sedan till Örebro, där han tog studentexamen vid Tekniska Gymnasiet. De fortsatta studierna förlades till Göteborg och resulterade i en examen som civilekonom.

I september 1939 for Nils Erik med båt till USA för fortsatta studier. Under själva resan över Atlanten bröt andra världskriget ut, vilket ledde till en betydligt längre vistelse "där över" än vad som var planerat. Han inledde den treåriga sejouren med studier vid Harvard Business School i Boston, Massachussets och övergick sedan till ett arbete på Johnson-linjens kontor i New York.

Under USA-tiden träffade Nils Erik sin blivande fru, Teresa Rowe. De gifte sig i Norwalk i Connecticut i maj 1942. Bröllopsresan företogs med bil ända ut till den amerikanska västkusten. – På hösten samma år for de båda till Sverige; det blev en riskfylld resa via Portugal och England, som senare skildrades i en tidningsartikel i Dagens Nyheter.

Under åren 1943-1946 var Nils Erik anställd vid ASEA i Västerås och åren 1946-1949 hos Uddeholms-bolaget i Uddeholm i olika befattningar inom företagets ekonomiska avdelningar.

Inom familjen Bengtson fanns Svenska Tryckeriaktiebolaget, beläget på

Kungsholmen i Stockholm. Nils Erik utsågs till chef för tryckeriet 1949 och kvarstod på denna post fram till 1964, då tryckeriet såldes. Familjen flyttade då i stället till Luleå; där arbetade Nils Erik som ekonomidirektör inom dåvarande Norrbottens Jernverk fram till pensioneringen 1978.

Under den första Stockholms-tiden bodde Nils Erik och Teresa på Lidingö, men efter återkomsten från Luleå bosatte de sig på Prästgatan i Gamla stan. Senare flyttade man till Hornstull på Söder. Hustru Teresa bidrog med sitt konstnärliga intresse, framförallt sysslade hon med silversmide, till familjens kulturella inriktning, vilken inkluderade böcker, musei- och teaterbesök såväl som förvärv av vackra föremål till hemmet. – Teresa avled 2001.

Resor till jordens alla världsdelar var viktiga inslag i familjen Bengtsons liv så snart detta var möjligt efter andra världskrigets slut. Vid ett flertal tillfällen deltog barnen Johan, Åke, Katherine och Åsa i resorna, särskilt vid de upprepade besöken hos släktingar i bl a Italien, England, USA och Mexico. Resorna gav barnen många värdefulla minnen och kontakter, som man nu fortsätter att upprätthålla.

Nils Erik tyckte mycket om att vistas ute i naturen, en kärlek som han med framgång förmedlade även till barn och barnbarn. Under tiden på Lidingö delade familjen ett jaktarrende utanför Knutby i Uppland med ett ställe, där man ofta vistades på somrarna. När arrendet upphörde, köpte Nils Erik i stället en sommarstuga vid Harö i Roslagen, norr om Norrtälje. Sommarlivet där präglades av enkelhet; man tog väl vara på såväl skördarna från trädgårdslandet som skogens svampar och bär.

Nils Erik gjorde sig känd som en respektabel person, om ock något tillbakadragen, med en naturlig auktoritet, vilket gjorde att han åtnjöt stort förtroende bland vänner och arbetskamrater. I familjekretsen var han en lugn, tålmodig och kärleksfull fader.

Nils Erik Bengtson blev medlem i Gillet 1978 och var en ytterst flitig deltagare med närvaro vid sammanlagt mer än 50 stämmor och andra möten. Under åren 1985-87 beklädde han uppdraget som 2:e gilleräntmästare och var därefter 1:e gilleräntmästare fram till 1997.

Från 1995 tillhörde Nils Erik länk VIII.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 26 april 2007.

Kurt Beckius