



N. OLOF BERGGREN

* 1.2.1897 † 27.11.1983

Då Olof Berggren avled vid 86 års ålder var det en bergsman som såsom få bokstavligen brutit och sovrat sin malm. Olof Berggren kom att verka under en tid, då svensk järnmalmshantering nådde tidigare okända nivåer ifråga om kvantiteter och kvaliteter. Han innehade viktiga befattningar under denna utveckling.

Olof Berggren avlade sin examen som bergsingenjör vid KTH 1923. Efter en tid i kolbrytning på Spetsbergen, kom han 1925 till LKAB och verkade där som ingenjör till 1936. Under åren 1937–44 var han andre gruvingenjör vid TGO med tjänstgöring i Grängesberg. Från 1945 var han överingenjör i Kiruna och 1948 blev han disponent och chef för Kirunagruvan. Han stannade på denna post till 1954, då han utnämndes till Grängesbergsbolagets gruvdirektör med placering vid koncernkontoret i Stockholm.

När svenska staten 1956 beslöt att med verkan från 1 okt 1957 lösa in huvuddelen av Grängesbergsbolagets aktier i LKAB, valde Olof Berggren att arbeta inom LKAB som teknisk direktör och vice verkställande direktör och i den tjänsten stannade han till sin pensionering 1963.

Efter andra världskrigets slut uppstod en stark efterfrågan på den norrbottiska järnmalmen. Ute i världen var det brist på högvärdig järnmalm. Stålver-

ken hade otillräcklig kapacitet och var därför beroende av den järnrika LKAB-malmen. Marknaden gav förutsättningar för en expansion inom gruvorna. I Kiruna förenades en utbyggnad med nödvändigheten av att övergå från brytning ovan jord till brytning under jord. Olof Berggren ledde som disponent och gruvdirektör denna utveckling.

Vid tiden för statens övertagande av aktiemajoriteten i LKAB hade produktionen sålunda nått en rekordnivå och övergången till underjordsdrift fått en i sina huvuddrag elegant uppläggning. De flesta ledande poster i företaget kom emellertid efter statsövertagandet att besättas med nya krafter med begränsad erfarenhet av bergsbruk men med värdefulla erfarenheter från annan samhälls- och industriell verksamhet. En sammansmältning kom att ske av bergsmanskunnandet med kunnandet från andra områden. Svappavaarafältet öppnades för gruvdrift. Resultatet blev en påfallande höjning av produktion och produktivitet och en betydande ökning av försäljningen.

I denna process representerade Olof Berggren det gedigna gruvkunnandet. I medarbetarnas entusiasm och brainstorming kom han att utgöra en fast och trygg klippa. Med klokhet och omdöme gav han sina råd och fattade sina beslut. Det var många frågor att taga ställning till i den förändringarnas tid, som rådde i Malmfälten under slutet av 50- och början av 60-talen. Då var det tryggt att kunna ringa till »Olle» och få hans klara och ordkarga kommentarer.

Olles register var inte begränsat till det tekniska området. Hans långa tid som ingenjör på fältet och sedermera som disponent med erfarenheter från depressioner, världskrig, förändringar i samhälls- och arbetsliv hade gett honom en djup kunskap om de särpräglade malmfältssamhällena och deras människor. Till denna bidrog nog också, att han genom sitt äktenskap med Karin Wallin, som var dotter till Hjalmar Lundbohms nära medarbetare, direktör Gustav Wallin, hade rötter ända till gruvdriftens uppkomst i Kiruna.

En av mina kolleger, dessutom bergsingenjör, nämnde på tal om Olle Berggrens bortgång, att Olle höll styvt på gammal bergsmannatradition. Om man med tradition förstår det värdefulla, livsdugliga i det vi övertagit från våra föregångare, en hög moral och en fin livsstil, stämmer det förvisso.

Olle Berggren var försiktig i sin kritik, och kritiserades av ingen. För en yngre generation var han ett föredöme.

Olle Berggren var inte den, som släppte andra människor nära inpå sig, men för sina medarbetare var han en vän och hos dem kommer hans minne att bestå.

Den trygghet, som utmärkte Olof Berggren i hans gärning, fanns också i

hans familj. Där trivdes han bäst, tillsammans med makan, de tre döttrarna och barnbarnen.

Olof Berggren inträdde i Gillet 1955 och innehade dess VI länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 26 april 1984

Torsten Göransson