



Christopher Reading

# K R I S T O F E R   B L A D I N

FÖDD 16/9 1859 . DÖD 7/6 1947

**D**en 7 juni 1947 lämnade en av Sancte Örjens Gilles äldsta bröder brödrakretsen, när civilingenjören KARL FABIAN KRISTOFER BLADIN efter ett långt och tåligt buret lidande vid nära 88 års ålder gick ur tiden. Han var född i Botkyrka den 16 september 1859, son till ingenjören Fabian Bladin och Clara Sophia Åkervall. Han dog ogift och lämnade som närmast sörjande sin »gamla syster», sex år äldre än han, och systerbarn.

Efter mogenhetsexamen vid Stockholms Gymnasium 1878 valde han faderns yrke och inträdde på dåvarande Teknologiska Institutet, sedermera Kungl. Tekniska Högskolan, år 1879. Tre år senare utexaminerades han från dess avdelning för mekanik.

Efter examen anställdes han hos G. Uhre konstruktionsbyrå i Lindesberg vid byråns arbeten på Surahammar. Från den 1 juli 1883 anställdes han av grosshandlare Fredholm hos Elektriska AB i Stockholm, där han som Fredholms högra hand sysslade med offerter för och montage av elektriska installationsanläggningar men också med försäljning över disk av elektriska artiklar. Specialiseringen hade icke drivits så långt den tiden. Avlöningen var blygsam, 4 kr. per dag och dagtraktamente vid resor, med löfte om månadslön, »när hans färdigheter förkovrats och om bolagets ekonomi medgav det».



När bolaget 1891 ombildades till Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (Asea), kvarstannade han vid bolagets filial i Stockholm, vars chef han blev, när Fredholm dog sommaren 1891. Två år senare överflyttades han till huvudkontoret i Västerås, där han verkade dels som souschef under verkställande direktören, Georg Wenström, samtidigt som han var chef för offert- och montageavdelningarna.

Svensk elektrisk industri var icke långt kommen den tiden, men det blev Bladin förunnat att under samarbete med denna industris stora pionjärer, uppfinnaren och nyskaparen Jonas Wenström, Ernst Danielsson och Arvid Lindström få vara med och bygga upp en livskraftig svensk elektrisk industri, som sedan J. Sigfrid Edström övertagit ledningen av Asea tillkämpade sig en storartad ekonomisk ställning.

Bladin fick således vara med om den elektriska industriens barndoms- och ungdomstid med alla svårigheter, men också glädjeämnen, åtminstone i tekniskt avseende. Men han fick också uppleva dess storhetstid, då hans gamla kära bolag tillkämpat sig en förnämlig ställning som världsindustri. Att detta beredde honom en obeskrivlig tillfredsställelse är säkert, och så länge han levde, skänkte honom ungdomsåren hos Asea stor glädje. Han återkom ofta till sina upplevelser från den tiden.

Den 1 december 1905 lämnade han den direkta tjänsten hos Asea och tillträdde befattningen som den svenska elektriska storindustriens statistiker och bosatte sig i Stockholm. I denna befattning kom Bladins ordningssinne och grundlighet väl till pass. Hans omutliga redlighet och opartiskhet voro också ovärderliga i detta arbete, som ställde höga krav i dessa avseenden.

Den 31 december 1933 lämnade han av åldersskäl — han var då över 74 år gammal — denna befattning. »Gubben är gammal», sade han.

Under Västerås-tiden var han en verksam kommunalman såsom ledamot av stadsfullmäktige, drätselkammare och byggnadsnämnd.

Bladin var under sina yngre år en glad sällskapsbroder och sängare. Sina vänner glömde han aldrig, och så länge kraf-

terna stodo hi var han den sammanhållande länken i en gammal vänskapsskara, där han ock, om så erfordrades, trädde hjälpande emellan. Framför allt var han hedersmannen utan fruktan och tadel. Hederlighet och rättskaffenheter voro hans oavvisliga fordringar på sina vänner.

Allt ifrån den dag Bladin lämnade sin befattning som statistiker, hade han att kämpa med svår sjukdom, som under många år höll honom vid sjukbädden. Under en lång tid var han förlamad i benen, men detta onda lyckades han dock övervinna efter en beundransvärd lång och hård kamp mot sjukdomen. Han lyckades ånyo komma på fötter, och ända till kort före sin död kunde han, stödd på sköterskan, företaga små promenader. När man, utan att Bladin hörde det, talade vid sköterskan, berömde hon alltid det tålmod, varmed han bar sitt lidande.

I Sancte Örjens Gille inträdde Bladin år 1924 och fick dess sjunde Länk 1937. När Länk VIII instiftades 1945, kunde han på grund av sin sjukdom icke infinna sig för att emottaga Länken, vilket grämde honom mycket. Så länge hans krafter medgävo det, deltog han ofta i Gillestämmorna. Han var i själ och sinne en äkta Sancte Örjensbroder.

Nu är hans värv här på jorden lyktat. Han har fyllt det väl. Må han vila i frid och länge leva i brödernas minne.

Sancte Örjens Gilles högtidsdag den 23 april 1948.

*G. Mothander.*