



KARL-GUSTAV BERGH

* 1918-02-25 † 2002-01-24

Karl-Gustav Bergh, eller KG som han vanligen kallades, föddes i Vasabyggets skola, Oderljunga socken i Skåne men växte upp i Motala, där hans far blev rektor för yrkesskolorna och kommunalpolitiker.

Stadens dominerande industri på den tiden var Motala Verkstad med martinugnar, smidespressar och imponerande verkstäder för bearbetning av smidesgodset till bl a propelleraxlar för fartyg.

Det är väl sannolikt, att detta bidrog till att KG efter studentexamen i Motala valde Bergslinjen på Kungliga Tekniska Högskolan.

När han 1944 utexaminerades som bergsingenjör hade han som flertalet av sina kurskamrater fått göra flera avbrott i studierna för militärtjänst under beredskapstiden. Han nådde senare graden som kapten i luftvärnets reserv.

Som metallurg arbetade KG fram till 1959 i stålverket vid SKF Hofors Bruk, där det sura martinstålet var helt dominerande. Därifrån flyttade han till Domnarfvets Jernverk, där han under sin tidigare chef i Hofors, gillebrodern Birger Hessle, blev ansvarig för forsknings- och utvecklingsverksamheten. Denna kom från 1968 att omfatta hela Stålsektorn inom Stora Kopparbergs Bergslags AB.

Arbetet där kom att koncentreras på utvecklingen av stål med högre hållfasthetsvärden än tidigare bl a genom finkornbehandling. Förbättring av stålens svetsbarhet ingick i detta. Resultatet blev Domex-stålen som är välkända bland

alla konstruktörer.

År 1974 kallades KG Bergh till uppdraget att som forskningsdirektör vid Jernkontoret leda den gemensamma nordiska stålforskningen.

Under stålindustrins krisår i slutet av 1970-talet och början av 80-talet fick han i den befattningen argumentera hårt och envetet för att hävda forskningsverksamhetens betydelse för branschens utveckling på både kortare och längre sikt. Främst genom att styra verksamheten mot energieffektiviserande insatser lyckades KG Bergh under denna kritiska period vidmakthålla och befästa det mångåriga samarbetet inom stålbranschen.

Av stor betydelse för finansieringen av dessa projekt var de satsningar som Styrelsen för Teknisk Utveckling gjorde under ett antal år, inte minst som resultat av det förtroende för den gemensamma forskningen, som KG skapade hos myndigheten. Hans kraftfulla stöd till branschens forskningsorgan Institutet för Metallforskning i Stockholm och Stiftelsen för metallurgisk forskning i Luleå bidrog också.

Som representant för stålindustrin var KG Bergh närmare ett kvarts sekel ledamot i Metallnormcentralens huvudkommitté, under åren 1985-90 som dess ordförande. I den funktionen var han svensk delegat i den internationella standardiseringsorganisationen ISOs stålkommitté liksom i The International Institute of Welding.

För sina insatser inom standardiseringsarbetet tilldelades KG Bergh år 1982 SIS förtjänstmedalj. Han utsågs vidare till hedersledamot i Svetskommissionen och till hedersordförande år 1992.

Vid sin avgång från Jernkontoret fick KG Bergh av dess Fullmäktige mot-taga den prestigefyllda Rinman-medaljen.

Sedan 1974 var han ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien.

KG Bergh hade många strängar på sin lyra. Som skicklig pianist kunde han finansiera sina studier på KTH som dansbandsmusiker – och därtill spara ihop till den flygel, på vilken han senare i livet kunde underhålla sina gäster med sköna toner.

Under många år ledde han som ordförande Borlänge Orkesterförening. Även på riksplanet var han engagerad under en tid som ordförande i Sveriges Orkesterföreningars riksförbund innefattande 80 orkestrar i landet.

Men KG var inte blott en andens utan även en handens man. I sin mekaniska verkstad kunde han i svarv, kipphyvel och pelarborrmaskin tillverka nyttoföremål med högsta finish. Denna manligt präglade hobby balanserade han med att till och från väva flamskt.

I KG Bergh kombinerades ett seriöst yrkesintresse med ett stort mått av humor, som han generöst delade med sig av, inte sällan kryddat med passande förstärkningsord.

Hans insatser för stålindustrin och materialtekniken skall minnas med aktning och stor respekt.

Karl-Gustav hade en syster, fil mag Anna-Stina Jansson. Deras föräldrar var Werner Bergh och Elida Spångberg.

KGs hustru sedan 1948 är Karin. Hon är dotter till köpman Hjalmar Cederholm och Astrid Berggren i Markaryd. De har fem barn: Göran är civilekonom och bosatt i Bromma, Gunilla universitetslärare i Umeå, Kerstin bankdirektör i Stockholm, Anders TV-producent likaså i Stockholm och Magdalena civilekonom bosatt i Sollentuna, alla med familjenamnet Bergh.

Karl-Gustav Bergh inträdde i Gillet år 1974. Vid sin bortgång tillhörde han dess sjätte länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 2002.

Bertil Berg P O Boman Orvar Nyquist