

KARL GÖRAN EHNTORP

* 1948-06-21 † 2010-01-14



Musikdirektören Karl Göran Ehntorp föddes i Knislinge, Skåne.

Föräldrar var Lennart Ehntorp och hans hustru Ella, född Mårtensson. Karl Göran växte upp i ett prästhem där musik och sång alltid var närvarande.

Efter skolgång i Ängelholm och militärtjänst vid Luftvärnet styrde han kosan till Stockholm och Kungliga Musikhögskolan. Där ledde studierna fram till högre organist- och kantorsexamina samt till musikhögrexamen. Studier för professor Gotthard Arnér resulterade i ett solistdiplom.

1976 valdes Karl Göran till kantor i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Han blev kvar där till 1991, då han blev prefekt vid Ersta Sköndal högskola i Stockholm. De senaste åren var han där ansvarig för kyrkomusikerutbildningen. Han var även i slutet av 90-talet ansvarig för organistutbildningen vid Kungliga Musikhögskolan.

Karl Göran engagerade sig också i fackliga frågor som rörde den svenska kyrkomusikerkåren på riks- och stiftsplanen. Han var förbundssekreterare i Kyrkomusikernas Riksförbund och ordförande i Stockholms Stifts Kyrkomusikerförening.

Karl Göran hade många strängar på sin lyra:

- idrottsintresse, som redan under skoltiden visade sig då han var aktiv bordtennisspelare i Ängelholm. Att springa långlopp ledde honom senare i livet till många platser på jorden där maratonlopp arrangerats.

- att spela golf låg honom varmt om hjärtat och han arrangerade inom Mälarearnas Golfklubb entusiastiskt en årlig tävling, fyndigt kallad Juniper Croft Cup,
- intresset för frimärken ledde till att han skapat en av världens största samlingar av märken med musikmotiv,
- han hade ett stort kunnande om whisky och whiskytillverkning.

Karl Göran var naturligt nog en mycket god sångare och en utmärkt körledare. Sancte Örjens Gille hade lyckan att knyta honom till sig som Gillebroder och 1:e Kormästare år 1998.

Inom Gillets kör har Karl Göran starkt bidragit till att utveckla verksamheten. Körens framträdanden har rönt stor uppskattning bland Gillebröder och Systrar. Inom kören har han genom sitt kunnande och trivsamma ledarstil varit en mycket omtyckt Broder och kamrat.

Förutom i Sancte Örjens Gille har Karl Göran också anfört körer inom Timmermansorden och Par Bricole. Ett spännande initiativ tog han när han skapade Schola Sköndal. Det är en sånggrupp specialiserad på gregoriansk kyrkomusik. Den består av åtta herrar varav tre från familjen Ehntorp.

Närmast anhöriga är makan Mona och sönerna Martin och Magnus med familjer, alla boende i Hässelby i Stockholm.

Karl Göran invaldes i Gillet 1998 och tillhörde vid sin bortgång dess femte länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsstämma den 22 april 2010.

Örjan Granqvist