

IVAR BJERSTRÖM

* 3/9 1900 † 16/4 1959



IVAR BJERSTRÖM föddes i Eksjö, där fadern drev affärsrörelse. Efter studentexamen vid Eksjö läroverk erhöll han år 1919 inträde vid Chalmers. Det är betecknande för hans vida intressesfär att han började sina studier inom fackavdelningen för kemi. Snart fann han elektrotekniken mera lockande och det var inom fackavdelningen för elektroteknik som han år 1922 tog sin ingenjörsexamen. Det var också kraftindustrin han kom att ägna hela sin livsgärning.

Sin första verksamhet som ingenjör förlade Ivar Bjerström till USA, där han var anställd inom olika elektroindustrier i 9 år. År 1931 återvände han till hemlandet. Efter ett par års anställning vid Asea och 3 år som konsulterande ingenjör vid Södra Sveriges Ångpanneförening kom han år 1936 till Göteborgs Stads Elverk, där han efter tjänstgöring på installationsavdelningen och distributionsavdelningen år 1943 blev överingenjör. Under sin verksamhet vid elverket nedlade Ivar Bjerström bl. a. ett skickligt arbete på utformningen av nya distributions-taxor för stadselverk och på att utarbeta nya riktlinjer för högspänningsöverföringen inom samhällen. Även upplysningstjänsten vid elverk intresserade honom och han var sedan 1943 ledamot av fullmåk-

tige i Föreningen för elektricitetens rationella användning (FERA). Vid sidan om sitt ordinarie arbete intresserade han sig för den tekniska undervisningen och var under åren 1940—1945 speciallärare och t. f. professor i elektrisk anläggningsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Från 1952 till sitt frånfalle var han också ledamot av avdelningsrådet för elektroteknik vid högskolan.

I fackorganisationerna tog Ivar Bjerström livligt del och var bl. a. ledamot av styrelserna för Svenska Elverksföreningen, Svenska Vattenkraftföreningen och Tekniska Samfundet.

År 1946 blev Ivar Bjerström verkställande direktör i Yngeredsfors Kraftaktiebolag i vilken befattning han kvarstod till sin död. Den erfarenhet han tidigare samlat kom här till god nytta och Yngeredsfors Kraftaktiebolag genomgick under hans ledning en kraftig utveckling. Hans goda intuition, som bl. a. tog sig uttryck i hans förmåga att snabbt fatta riktiga beslut, var till stort gagn för bolaget.

Ivar Bjerström var en man som hade lätt att få personliga vänner och för dem som blivit hans vänner hyste han ett obegränsat förtroende. Hans vänfasthet var också mycket stor och vännerna kunde alltid räkna med hans personliga stöd.

För de anställda i sitt företag var Ivar Bjerström något av en patriark. Han gladdes med de glada och deltog med uppriktig känsla i sina anställdas bekymmer. Om någon anställd vid företaget drabbades av en allvarlig sjukdom ville han personligen ingripa för att ordna med bästa tänkbara skötsel och vård. Även vid ekonomiska bekymmer var han gärna redo att ingripa. Han skapade genom denna sin läggning förtroende och trivsel bland sina anställda till gagn för sitt företag.

Ivar Bjerström vann inträde i Sancte Örjens Gille 1948 och befordrades till länk fyra år 1957. Han var bosatt och arbetade i Mölndal och i Varberg men hann dock att besöka åtskilliga stämmor i Sancte Örjens Gille, som han var mycket intresserad av.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1959.

J. Sigfrid Edström.