



## HOLGER BJÖRKLING

\* 26.5.1925 † 8.8.1995

Holger Björkling föddes i Södertälje den 26 maj 1925 som son till möbelslagare Claes Björkling och hans hustru Thyra, f. Wester. Efter studentexamen i hemstaden 1944 och reservofficersutbildning vid Marinen, läste Holger matematik vid Uppsala universitet ett år för att därefter påbörja studier vid KTH, där han utexaminerades som bergsingenjör på gruvlinjen 1952.

Under gymnasieåren hedrade Holger verkligen sin skola i Södertälje. Inte nog med att han hade mycket goda betyg, han nådde också stora framgångar inom friidrott, bl a genom att segra i höjdhopp vid Skolungdomens tävlingar på Stockholms Stadion. Så blev han följdriktigt ordförande i läroverkets idrottsförening! Kanske gladdes det Holger trots allt allra mest när han senare såg tillbaka på sin höjdhopparkarriär, att han 18 år gammal besegrade svenske mästaren Åke Ödmark i en tävling i Saltsjöbaden 1943.

Som så många andra gruvkarlar började Holger sitt yrkesverksamma liv i LKAB, den stora arbetsgivaren inom området då som nu. Tillsammans med hustrun Lena flyttade han till Kiruna 1953, där uppgiften som driftsingenjör under jord väntade. Familjen – utökad med barnen Kerstin och Fredrik – kom att bli kvar i gruvstaden i 23 år.

LKAB var vid denna tid föremål för dramatiska förändringar av brytningstekniken, främst genom övergång från dagbrott till underjordsbrytning. 1951 hade beslut tagits att införa en enhetlig och storskalig brytningsmetod under jord för att skapa utrymme för effektiva lastnings- och transportmaskiner. Holger blev redan under sina första år djupt involverad och engagerad i verkställigheten av detta beslut. Efter olika befattningar avslutade han sin karriär inom produktionen som chef för Luossavaaragruvan. När denna lades ned fick han bära den tunga avvecklingen.

1964 utnämndes Holger Björkling till överingenjör och chef för arbetarskyddsfrågor vid LKAB. Därmed länkades hans intresse in på ett ämnesområde som i skiftande utvecklingar kom att präglade hans verksamhet ända fram till pensioneringen 1991.

Den ökade medvetenheten inom LKAB:s ledning för skydds-, säkerhets- och miljöfrågor ledde 1971 till beslutet att utse Holger till samordningsansvarig och 1973 till chef för miljöavdelningen vid det nyinrättade regionkontoret i Norrbotten. Här kom hans kunskaper och engagemang till sin rätt. Med intelligens och integritet – och inte ringa mod – drev han sakfrågor som för många kunde kännas besvärande, men som enligt gällande lagar, bestämmelser eller överenskommelser var nödvändiga att lösa. Holger möttes av respekt från alla, överordnade, kollegor, medarbetare, arbetsledare och inte minst från fackliga företrädare. I sin nya befattning spelade han en betydelsefull roll i de utvecklings- och forskningsprojekt som bedrevs i Svenska Gruvföreningens regi.

1976 flyttade familjen Björkling till Falun, där Holger tillträdde en tjänst som tillsyningsdirektör vid Arbetarskyddsstyrelsens yrkesinspektion. Med sitt gedigna yrkeskunnande och sin stora erfarenhet var han synnerligen lämpad för detta arbete. Från 1982 till sin pensionering 1991 innehade han motsvarande befattning i Eskilstuna.

Vid sidan av sitt yrke odlade Holger många intressen, bl a inom politik och idrott, där han innehade ett flertal hedersuppdrag.

Sommarboendet i Trosa betydde mycket för hela familjen. Dit återvände den varje sommar under alla år och där möttes vänner och släktingar, vilka fick ta del av Lenas och Holgers stora gästfrihet.

En vänfast man har gått ur tiden. Han efterlämnar hustru Lena samt barnen Kerstin och Fredrik med familjer.

Holger Björkling inträdde i Gillet 1977 och innehade vid sin bortgång den IV länken.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 24 april 1996.

*Wiking Sjöstrand*