



GUNNAR BOLANDER

* 25/3 1886 † 12/5 1955

Budskapet om GUNNAR BOLANDERS bortgång kom kanske icke alldeles oväntat för hans vänner. Vi hade märkt att hans krafter voro i avtagande, men vi hade också hört med vilken optimism han planerade för framtiden. Dagen efter sin hemkomst från ett besök hos sin son i Paris fick han sluta sina dagar.

Gunnar Bolander var enda barn till professorn vid Musikaliska Akademien Oscar Bolander och Ester Wawrinsky, och han var en äkta stockholmare.

Student 1905 blev han 1907 officer vid Kungl. Södermanlands Regemente, genomgick Krigshögskolan men tog avsked år 1917. Redan 1916 hade han fått anställning i Sveriges Allmänna Exportförening som assistent på Ryska avdelningen. År 1918 blev Bolander chef för den Östeuropeiska avdelningen och samtidigt kontorschef i föreningen. 1922 blev han direktörsassistent och 1942 biträdande direktör.

Under sin tid som chef för Östeuropeiska avdelningen bidrog Bolander verksamt till utvecklingen av Sveriges exporthandel och han blev en av vårt lands främsta specialister på handelsutbytet med Ryssland,

Polen och Baltikum. Han företog så gott som årligen resor till dessa länder. Sedan utrikeshandeln nationaliserats i Sovjet arbetade han energiskt på att behålla kontakten med den statliga handelsorganisationen i Sovjet. Han deltog som ombud för Exportföreningen i talrika förhandlingar med sovjetmyndigheterna och lyckades tillföra föreningens medlemmar många affärer, som de icke kunnat erhålla på andra vägar.

Hans arbete i de Baltiska randstaterna resulterade bl. a. i att fasta ombud för föreningen anställdes i Danzig och Riga, genom vilka många uppdrag tillfördes de svenska exportörerna.

Såsom ett led i sin kontaktverksamhet med Östeuropa organiserade Bolander ett flertal affärs- och studieresor till Sverige för östeuropeiska tekniker och affärsmän.

I bl. a. Exportföreningens tidskrift och årsberättelser redovisade han sina erfarenheter och hans publikationer blevo mycket uppskattade genom sin saklighet och genom de detaljuppgifter han genom sina personliga studier på ort och ställe kunde ge.

År 1942 lämnade Bolander Exportföreningen och blev verkställande direktör i Sveriges Järn- och Metallmanufakturförening och ledamot av dess överstyrelse. I ett otal förhandlingar med Handelsdepartementet, Statens Priskontrollnämnd, Statens Handels- och Industrikommissioner, Kommerskollegium m. fl. förde han föreningens talan. Bland hans förhandlingar utomlands märkes särskilt de i Ancey, Frankrike, 1949 och i Torquay, England, 1950 angående tullar. Bolander avgick med pension år 1951.

År 1911 ingick Gunnar Bolander äktenskap med Signe Persson-Hallengren och efterlämnar förutom maken två söner och en dotter.

Bolander inträdde i Gillet år 1943 och innehade vid sin bortgång fjärde Länken.

Med Gunnar Bolander gick en vänfast, högt kultiverad och mycket uppskattad man ur tiden.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1956.

Agne Sandberg.