



Chapman

CHRISTIAN BECK-FRIIS

FÖDD 20/5 1890 - DÖD 18/8 1950

Budet om CHRISTIAN BECK-FRIIS' bortgång kom oväntat. Dagen före dödsfallet var han i full verksamhet och vid till synes god hälsa, ingen kunde ana att han ett dygn senare icke mera skulle finnas till. Mänskligt sett var det en lycklig död, som förunnades honom. Han besparades åldrandet, påfrestande för många, och undslapp en prövande sjukdomstid. Detta kan lända hans anhöriga och vänner till tröst.

Christian Beck-Friis föddes på Råbelöv i Fjälkestads församling av Kristianstads län den 20 maj 1890. Hans föräldrar voro häradshövdingen friherre Lave Beck-Friis och hans maka Adriana, född De Geer af Finspång. Hans barndom och ungdom förflöt i Västergötland, där fadern var häradshövding i Skövde. Sin mogenhetsexamen avlade han 1909 vid Skara traditionsrika läroverk. Efter ett års praktik vid ASEA i Västerås, kom han in på Tekniska Högskolan, från vars avdelning för elektroteknik han utexaminerades 1913. Efter ytterligare ett år vid ASEA fick han anställning vid Elektriska Prövningsanstalten, Holmgren & Rossander, i Stockholm. Här kom han in på ett område och i en miljö, som passade honom utmärkt. Efter några år på Prövningsanstalten fick han tillfälle att pröva sina krafter som fabrikschef vid Ferrowerk, Mückenberg i Tyskland under de svåra åren 1917—1919. Efter förnyad anställning vid Prövningsanstalten och vid Kväve & Elektroke-



miska AB i Bohus verkade han som egen företagare i det konsulterande facket i Göteborg. I början av 30-talet återknöts han till Elektriska Prövningsanstalten i Stockholm, som år 1934 ombildades till aktiebolag. Inom Prövningsanstalten verkade han sedan dess intill sin bortgång, under de sista 17 åren som delägare och en av ledarna. Han var medlem av Svenska Konsulterande Ingenjörers förening, vars styrelse han även tillhört.

Beck-Friis var osedvanligt intresserad av sitt fack och det område därav, som han gjorde till sitt. För den rådgivande ingenjörsvksamheten var han särskilt lämpad genom sin allsidiga utbildning och gedigna kunskaper, sin uppslagsrikedom och sin förmåga att finna lösningar och sammanjämka olika meningar även där motsättningarna kunde förefalla svåra att överbrygga.

Christian Beck-Friis var i ett ovanligt harmoniskt äktenskap förenad med sin maka Anna-Lisa, född Bolling, och hade med henne en son och en dotter. Sonen Ebbe har valt samma bana som sin fader. Han skall om något år utexamineras från Tekniska Högskolans fackavdelning för elektroteknik.

I Sancte Örjens Gille inträdde Beck-Friis år 1931 och innehade vid sin bortgång Länk VI. Han besökte gärna Gillestämorna.

Den som nedskriver dessa rader kände Christian Beck-Friis alltsedan vi för över 40 år sedan samtidigt fullgjorde vårt första praktikår vid ASEA och våra ingenjörspanor kommo sedan att sammanfalla. Från den långa tid vi tillsammans lett Prövningsanstalten har jag endast angenäma minnen av vårt gemensamma arbete. Hans rättrådighet, ljusa livssyn och stilla humor gjorde allt samarbete lätt. Han stötte aldrig någon och han talade aldrig illa om någon människa.

Han var en adelsman i ordets rätta mening.

Frid över hans minne.

Sancte Örjens Gilles högtidsdag den 23 april 1951.

Erik Lundström.