



## CARL-BERTIL BERGLUND

\* 1923-02-15 † 2005-05-13

Carl-Bertil Berglund sedan några år bosatt i Saltsjöbaden har lämnat vår krets. Han blev 82 år.

Carl-Bertil av vänskapskretsen kallad "Sebastian" Berglund föddes i Burträsk i Västerbotten.

Hans föräldrar var kamreren vid ortens skogsbolag Elis Berglund och dennes hustru Anna, född Westin. Hans syster Anne-Marie har varit sekreterare vid AEG och gift med Valter Delje i Norrköping.

Carl-Bertil avlade studentexamen i Umeå.

Militärtjänsten under brinnande världskrig gjordes vid ingenjörstrupperna i Solna. Han avancerade till reservofficer. Han började därefter på Kungliga Tekniska Högskolan, där han avlade bergsingenjörsexamen vid linjen för gruvvetenskap.

Redan under studietiden visade han prov på sitt intresse för kamratskap, sång och tal. Han var mycket aktiv i bergssektionens verksamhet och han lär även ha gjort framgångar som brottare i studenternas brottarlag.

Sin yrkeskarriär inledde han som biträdande gruvingenjör vid LKAB i Kiruna 1949. Efter en kortare sejour vid Dannemora gruvor i början av 50-talet återvände Carl-Bertil till Kiruna som gruvingenjör. Vid LKAB började vid den tiden en synnerligen intressant och tekniskt spännande period. Dagbrottet i Kiruna hade nått sin nedre gräns och nu skulle världens största underjordsgruva

byggas. Nya metoder och en helt ny och unik maskinpark måste utvecklas. Carl-Bertil var djupt involverad i detta utvecklingsarbete. Det gällde att standardisera brytningsmetoderna och ta fram maskiner med helt ny kapacitet vad det gäller borring, lastning och transport. Det var ett betydande och svårt ingenjörarbete att få dessa nya produkter att samverka i det nya brytnings-systemet. Dagbrottet avvecklades successivt och sista salvan sköts 1962. Att bibehålla produktionskapaciteten vid denna övergång från dagbrott till underjordsdrift är en stor ingenjörsmässig bedrift, där Carl-Bertil i hög grad var delaktig.

År 1957 övertog Svenska staten gruvorna i Malmfälten från Grängesbolaget och samma år utsågs Carl-Bertil till överingenjör i LKAB. I början av 60-talet anställdes Carl-Bertil av Atlas Copco med stationering i Johannesburg i Sydafrika för att senare bli försäljningschef i Stockholm. År 1963 var det dags att återvända till LKAB, denna gång som teknisk direktör, denna post innehade Carl-Bertil i närmare femton år. Den tid som Carl-Bertil verkade som teknisk direktör var en av de mest dynamiska perioderna i LKABs historia. En rad nya anläggningar färdigställdes. Det var den nya gruvan i Svappavara, nya huvudnivåer och kulsinterverk i Kiruna och Malmberget, modernisering av hamnar m m. År 1974 sattes ett rekord i malmproduktion med 30 miljoner ton.

Den stora gruvstrejken, som varade i 56 dagar vid årsskiftet 1969-1970 kom att i högsta grad påverka ledningen i LKAB, när det gällde att lösa arbetsrelationsfrågorna. En annan uppgift var att utveckla LKABs produkter. Marknadsarbetet i samarbete med Malmexport AB, som då var det gemensamma försäljningsbolaget för Gränges och Lamco, blev en allt viktigare uppgift inte minst mot bakgrund av den recession, som inträffade för järnmalmgruvorna under krisåren i slutet av 70-talet. Carl-Bertil, som var chef även för LKABs marknadsavdelning gjorde här en stor insats att leda utvecklingen av processerna och de nu marknadsledande pelletskvalitéerna.

Före sin pensionering 1982 utsågs Carl-Bertil till VD i LKAB International med konsultuppdrag i en rad länder bland andra Algeriet och Guinea. Han hade ett mycket stort internationellt kontaktnät. Carl-Bertil stöttade entusiastiskt sina medarbetare och var en mycket effektiv arbetsledare.

Carl-Bertil var engagerad i en rad styrelser och hade många förtroendeuppdrag. Han var styrelseledamot i AB Statsgruvor, Malmexport AB, Svenska Gruvföreningen, ledamot i Jernkontorets tekniska råd m m. Carl-Bertil var även aktiv i utvecklingen av Luleå tekniska högskola bland annat i egenskap av ledamot i fakultetsberedningen.

Av många förtroendeuppdrag bör nämnas, att Carl-Bertil var ordförande i Svenska Bergsmannaföreningen under åren 1970-1973. Han startade flera mycket uppskattade aktiviteter som Bergsmannagolfen, där han var Golfråd under många år. Han skrev otaliga humoristiska historier och var en synnerligen begåvad talare. Carl-Bertil var även medlem i herrklubben Sällskapet.

Han var förutom för sin yrkesskicklighet en synnerligen uppskattad person som med sitt intellekt, humor och frejdiga humör spred glädje omkring sig. Man kan utan överdrift säga att han var en ordkonstnär av osedvanligt mått och hans humoristiska och fyndiga tal var för många en stor glädjekälla. Här kan endast några få episoder nämnas, som karaktäriserar hans verbala förmåga.

Vid ett besök till Åkers Styckebruk, som vid den tiden ägdes av Gillebrodern Rutger von Seth var Gillebrodern Torsten Collén VD och värd för besöket. Till förutsättningen hörde vidare att von Seth under senare tid på bruket kommit att ägna en stor del av sitt intresse åt jordbruk och boskapsskötsel. Nu till Sebastians inledning: "Vi är här på Åkers Styckebruk, det bruk som med tiden blev ett stycke åkerbruk!" Så typiskt för Sebastians geniala formuleringar. Vid middagen som följde efter invigningen av Luleå tekniska högskola påtalade Sebastian att det verkliga skälet till att man nu infört en femgradig betygsskala vid Sveriges universitet i stället för den tidigare sjugradiga var för att studenterna fortsättningsvis endast behövde räkna på ena handens fingrar. Carl-Bertil behöll denna livsglädje och sitt goda humör även under sina sista år med vacklande hälsa.

Han gifte sig 1950 med Karin "Kaja" Jonsson, som han fann i Malmberget. Hennes föräldrar var kamrer Axel Jonsson och dennes hustru Anna, född Wennberg.

Karin är ekonomiföreståndarinna och har tjänstgjort vid flera sjukhus.

Karin och Carl-Bertil fick två barn: Anna Berglund är filosofie kandidat och lärare. Hon bor i Södertälje. Lars är också filosofie kandidat men aktiv som presslektör. Han bor på Södermalm.

Carl-Bertil "Sebastian" Berglund invaldes i Sankte Örjens Gille 1965 och tillhörde vid sitt frånfalle Gillets sjätte länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 27 april 2006.

*Bo Hedberg*