



W. Appelquist

BRUNOW APPELQVIST

FÖDD ^{30/1} 1895 - DÖD ^{11/9} 1953

Direktören Bengt Folke har till Gillets förfogande ställt den Dödsruna, som här följer:

BRUNOW APPELQVIST föddes i Stockholm den 30 januari 1895 och var således vid sin bortgång endast 58 år gammal. Föräldrarna voro direktör J. Ax. Appelqvist i Transportbolaget och dennes maka Paulina, född Lyth. Han avlade studentexamen i Nya Elementar 1915 och officersexamen på Karlberg 1917 samt övergick till reserven 1918. Från det militära tog han avsked 1932.

Sin affärshana började Brunow Appelqvist inom rederinäringen, och efter studier i denna och kolbranschen i Tyskland och England övergick han helt till sistnämnda och blev 1926 vice verkst. direktör i Mellansvenska Kolaktiebolaget, i vilket företag han ekonomiskt intresserade sig. Detta bolag ändrade 1928 namnet till Carl Folke & Co. Aktiebolag, och sedan bolagets förste chef, Örjensbrodern Carl Folke, avlidit 1940, blev Brunow Appelqvist dess verkställande direktör. Denna befattning innehade han till sin bortgång. 1940 blev Brunow Appelqvist jourhavande direktör i AB Wahlman, Hähnel & Co., och från 1948 var han dess verkställande direktör. Kolnäringen liksom de flesta andra branscher hade sina stora svårigheter att kämpa mot under det andra världskriget, och bland de kolhandelsmän, som skickligt bidrog till att bemästra svårigheterna, var Brunow Appelqvist en av de främsta. Efter fredsslutet lyckades han även på ett skickligt sätt återknyta sitt företags utlandsförbindelser.



En av Brunow Appelqvists hobbies var sjö- och friluftsliv. Han var en mycket intresserad jägare och naturvän.

Brunow Appelqvist hade ett stort intresse för Rotaryrörelsen, där han var med praktiskt taget från dess begynnelse på 1930-talet. Han var Stockholmsklubbens president åren 1944—1945.

Brunow Appelqvist var i allt en rättrådig och rakryggad man. Han var en öppen natur, som ärligt sade sin mening och alltid kämpade med blanka vapen för det han ansåg rätt. Han hade ett gott hjärtelag och ömmade varmt för alla lidande och betryckta. Till hans varma medkänsla och omdömesgilla hjälpsamhet torde ingen ha vädjat förgäves.

Bengt Folke.

År 1930 inträdde Appelqvist i Sancte Örjens Gille, där han innehade Femte Länken.

Sancte Örjens Gillens Högtidsdag den 23 april 1954.

E. Ö.