



## BENGT O. BLOMQUIST

\* 27.10.1901 † 24.2.1986

**B**engt Olof Blomquist föddes i Nordmaling 1901, son till jägmästare Olof Blomquist och hans maka Herta, f. Dahlén. Efter studentexamen i Umeå, avlade han 1925 bergsingenjörsexamen vid KTH:s då nyinrättade specialavdelning för bergsmekanic.

Liksom många andra under dessa depressionens år reste han snart till USA för att pröva lyckan. Tyvärr var det inte heller i detta land något behov av stålverksingenjör. Bengt fick då anställning hos den berömde Hans Lundberg som malmlutare och prospektör bl. a. i Labrador. Efter ett äventyrsmättat liv där återvände han till Sverige, där han anställdes vid SKF i Göteborg. Han förblev sedan detta företag trogen under hela sitt verksamma liv och tjänstgjorde i Göteborg, Philadelphia, New York och Hofors. Slutligen flyttade han till Ludvika, där han blev chef för SKF:s bergslagskontor till sin pensionering 1966. Därefter hade han uppdrag för Ludvika kommun och enskilda företag i etableringsfrågor. Slutligen flyttade han till Göteborg.

Det arbete som Bengt utträttade för SKF blev mycket framgångsrikt tack vare hans aldrig sinande energi och en naturlig teknisk begåvning. Hans pålitlighet och hjälpsamhet i råd och dåd förskaffade honom ett otal vänner.

Kamrater och andra torde minnas Bengt – gemenligen kallad Blombom –

som sällsynt trevlig människa och framför allt som en glädjespridare av stora mått. Han hade i högsta grad humorns gåva och dessutom förmågan att i framförande i såväl tal som skrift på ett underhållande sätt låta andra få del därav vare sig det gällde allvar, högtid eller skämt. Otaliga äro de uppskattade skildringar och karaktäristiker han författat. Hans förmåga att träffa »mitt i prick» var enastående. Dessa hans egenskaper utnyttjades till fullo av hans kamrater. Han hade med säkerhet kunnat bli en framstående journalist och skribent om han velat ägna sig åt ett sådant yrke. Han åldrades så småningom men aldrig till sinnet.

Bengt var en erkänt skicklig amatörfotograf. Han var road av båtsport och på senare år blev golfspelet hans stora passion.

Han efterlämnade makan Ulla, dottern Britt Nordin, Stockholm, sonen Olle, Sidney, sonen Jan, Smedjebacken och sonen Peter, Göteborg, alla med familjer.

Till Gillet kom han 1942 och hade vid sin bortgång den VII länken.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1986

*Kamrater på Bergs*