



B. P. Hyatt

BENGT ADAM AFZELIUS

FÖDD 14/10 1873 - DÖD 4/3 1943

Professor BENGT ADAM AFZELIUS gick bort den 4/3 1943 i en ålder av nära 70 år. Han var född i Hjärtum i Bohuslän den 14/10 1873 och son till jägmästare Lars Petter Afzelius och Augusta Kristina Strömstedt.

Efter studentexamen i Göteborg kom han direkt till Tekniska Högskolan och avlade år 1896 civilingenjörsexamen som mekanist. Efter några år som ritare vid Vagnfabriken i Södertälje och vid Ludvigsbergs Mekaniska Verkstad, Stockholm, blev han år 1897 andre ingenjör vid Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening men tog redan efter två år plats som föreståndare för den tekniska avdelningen hos maskinfirman Löwener i Stockholm.

Liksom så många andra prövade Afzelius under sina ungdomsår olika vägar, men när han 1901 gifte sig med Hilma Vilhelmina Carlbaum, tog han anställning vid Sandvikens Jernverk, och där slog han fasta rötter och stannade i icke mindre än 22 år.

I Sandviken fick han hand om den värmetekniska avdelningen, och Afzelius' kända förmåga att räkna skarpt och säkert kom här till sin fulla rätt. På grund av de insatser han under denna tid gjorde inom värmetekniken såväl genom praktiska åtgärder som i form av värdefulla tekniska uppsatser, blev han år 1923 professor i värmeteknik och maskinlära vid Tekniska Högskolan. Han avgick därifrån vid uppnådd pensionsålder. Sedan flera år tillbaka och ända till sin död var han även lärare vid Stockholms Tekniska Institut.

Afzelius var friluftsmänniska och en skicklig skytt. Hans hobby vid sidan av sitt arbete blev på grund därav skytterörelsen, och han blev inom dess organisationer en betrodd man.

(327)



Afzelius' arbete såväl som hans personlighet präglades av en utomordentlig vederhäftighet och sinne för ekonomi och realiteter. Han blev en utmärkt lärare, och generationer av svenska ingenjörer äro honom tack skyldiga för de fasta grunder han givit dem framför allt i värmetekniken. Han var en god och pålitlig kamrat och en trofast vän, och han hade ett varmt intresse för ungdom och ungdomens fostran. Vid Högskolan var han känd för sin enkelhet i uppträdandet och för sitt otvungna umgänge med lärjungarna. De sågo i honom mera en kamrat i skaran av unga tekniker på vägen mot högre tekniskt kunnande, än en, tack vare sin överlägsna kunnighet, ouppnåelig lärare.

Han blev medlem av Sancte Örjans Gille år 1924 och man såg honom ofta vid gillet's sammankomster.

Sancte Örjans Gilles högtidsdag den 28 maj 1943.

Magnus Tigerschiöld.