



## ARVID BLOMBERG

\* 31.8.1883 † 15.3.1973

**D**en 15 mars 1973 gick ARVID BLOMBERG bort. I augusti skulle han ha fyllt 90 år. Som disponent för Bolidens Gruv AB:s kopparverk i Rönnskär under många år var han knuten till svensk bergshantering.

Arvid Blomberg var född i Norberg, Västmanlands län. Hans föräldrar var verkmästaren K. G. Blomberg och Johanna Nilsson. Efter att under barnåren en tid ha bott i Köping kom han vid 17 års ålder till Falun. Han fick praktikplats vid Främby vagnfabrik och vann sedan inträde i Falu Bergsskola, varifrån han utexaminerades 1906. Han belönades med ett stipendium, och med hjälp av detta begav han sig till Tyskland för fortsatta tekniska studier och ytterligare praktisk utbildning. När han återkom till Sverige 1909, anställdes han som verkstadsingenjör vid vagnfabriken i Falun. Fyra år senare flyttade han över till Stora Kopparbergs AB, där han åren 1914–1915 var verksam som säkerhetsingenjör. Han kom därifrån till Korsnäs Cellulosafabrik i Bomhus och fick där hand om verkstads- och byggnadsarbeten för omfattande nyanläggningar. När Korsnäsverkens dåvarande överingenjör Gunnar Magnuson 1919 övergick till Uddeholmsbolaget och i sin nya befattning i Skoghall behövde en medhjälpare, erbjöd han Blomberg denna plats. I sex år deltog så Blomberg – även här

som ledare för stora byggnadsarbeten – i utvecklingen av Skoghallsverken. Samarbetet med Gunnar Magnuson kom Blomberg att fortsätta, även sedan Magnuson 1925 blivit verkställande direktör vid Skönviks AB. Blomberg följde nämligen med honom dit och blev där överingenjör för cellulosafabriken med uppgift att vara både driftsledare och byggnadschef. Denna befattning innehade han åren 1926–1930.

Den 1 december 1930 anställdes Arvid Blomberg av Bolidens Gruv AB. Kopparverket i Rönnskär var då under uppbyggnad enligt en ursprunglig, av bolagsledningen fastställd plan. En del anläggningar var redan uppförda och hade tagits i bruk. Samtidigt med att rostning och smältning av bolidenmalmen var i gång för fullt, pågick ännu stora återstående nybyggnadsarbeten. De många problemen i samband med valet av metoderna för den arsenikhaltiga och även i andra avseenden säregna malmens behandling hade lösts av direktör Oscar Falkman och fil. dr Axel Lindblad i samarbete med bergsingenjör Paul Palén som chefsmetallurg och ingenjör Helmer Törnqvist som konstruktionschef. Utredningar pågick om en väsentlig utökning av smältverket utöver den ursprungligen tänkta kapaciteten. I augusti 1930 fattade bolagets styrelse beslut om att anläggningarna skulle utbyggas i forcerad takt till en avverkning av 450 000 ton smältmalm per år, innebärande en inte mindre än sexfaldig ökning av kapaciteten. Det var för att övertaga ledningen av den mycket genomgripande nybyggnadsverksamhet, som skulle bli följden av styrelsebeslutet, som Arvid Blomberg anställdes. Hans mångåriga erfarenhet och skicklighet som industribyggare meriterade honom särskilt för den krävande uppgiften. Han gjorde en mycket uppskattad insats vid tillkomsten av de nya anläggningarna, och den 1 juni 1932 utnämndes han till disponent och chef för kopparverket i Rönnskär. I denna befattning var han verksam till den 1 oktober 1944, då han avgick med pension.

Arvid Blomberg var en utpräglad arbets- och handlingsmänniska. Med stor kraft och skicklighet utförde han en pionjärgärning i Rönnskär. Hans arbetskamrater och underordnade, inte minst arbetarna vid kopparverket, satte stort värde på honom – han var rakryggad och rättvis.

Efter avslutad aktiv tjänst flyttade Arvid Blomberg åter till sin hembygd Dalarna. Han köpte en gård i Hinsnoret vid Falun och bodde där till sin död. På ålderdomen drabbades han av blindhet. Han bar sitt öde med jämnmod, stödd av sin kära maka Elna, född Ersson, som emellertid avled 1968 – några år före sin man.

Arvid Blomberg efterlämnade som närmast sörjande fosterdotter och syskonbarn.

Med Arvid Blomberg har en heljuten man lämnat vår krets. Han inträdde i Gillet 1933 och innehade dess V länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1974.

*Per Ågren*