

ALLAN BOO

* 19/11 1880 † 15/7 1956



CARL GUSTAF ALLAN BOO var född i Slöta, Skaraborgs län, av stationsinspektorn Gustaf Carlsson och Anna Elisabet Petersson.

Han blev student i Linköping 1898 och utexaminerades som skeppsbyggare från Tekn. Högskolan 1903. Åren 1903—05 var han ingenjör vid Bergsunds Mek. Verkstad och 1905—18 vid K. Marinförvaltningens ingenjöravdelning med förordnande som kontrollant vid åtskilliga fartygs- och maskinbyggen. Han var tillika amanuens i Kommerskollegium med förordnande som överinspektör 1915—18. Åren 1912—18 var han fackredaktör för Teknisk Tidskrifts avdelning Skeppsbyggnadskonst. 1919—25 var han direktörsassistent vid Motala Verkstad och blev 1926 verkst. direktör och disponent för Halmstads Järnverks AB samt kvarstod i denna befattning till 1947, då han avgick med pension.

Under Halmstadstiden var han styrelseordförande i en del lokala företag, bl. a. AB Maskinfabriken Rex, AB Matadorverken och Kull & Hallbergs Handels AB. Åren 1922—25 var han ordförande i Tekniska Klubben i Motala och från 1933 i en följd av år ordförande i Ingenjörsföreningen i Halmstad.

Allan Boo var till sin läggning till synes rätt butter och kanske något svår att få kontakt med, men under ytan låg ett utpräglat sinne för humor, som då och då tog sig ett stillsamt och ibland t. o. m. drastiskt uttryck. En av hans vänner har lämnat nedtecknaren av dessa rader följande bidrag till hans karakteristik.

Han var i sitt arbete en typisk nattmänniska, som efter slutad arbetsdag på kontoret gärna satt hemma med sina beräkningar till långt fram på småtimmarna. Hans år som järnverksman präglades av 1920-talets hårda skola, och i sitt handlande i ekonomiska ting förblev han städse strängt försiktig. Sina beslut fattade han först efter långa överläggningar och noggranna kalkyler, men de voro då också väl motiverade och tydde på skarp blick för realiteter. Sin tillknäpphet till trots kunde han dock stundom i sällskapslivet släppa sig lös och vara riktigt uppsluppen och då en god historieberättare. — Allt som allt, han var en prima människa, ehuru i vissa avseenden en särling, som icke alla hade full förståelse för.

Han inträdde i Gillet 1940 och innehade sedan 1945 dess tredje Länk. På grund av sin bosättning fjärran från Gillets säte hade han icke så ofta tillfälle deltaga i dess sammankomster men fann sig där väl till rätta. Han var en rättskaffens Gillebroder.

Allan Boo var gift med Alice Louise Victoria Wiberg, dotter av direktören Knut Louis Wiberg i Stockholm och Sara Kristina Nilsson, och hade med henne sönerna Rolf Ivar Allan, civilingenjör, anställd i ASEA, Stockholm, Sten Gunnar Allan, disponent i Georg Bolle AB, Göteborg, och dottern Alice Louise Anna Margareta.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1957.

Helge Uhrus.