

ÅKE BENTELL

* 29.9.1914 † 26.2.1991



Åke Bentell föddes i Stockholm den 29 september 1914 och avled den 26 februari 1991 efter en långvarig, svår sjukdom. Han sörjes närmast av maken Karin, sonen Lars med maka Gunilla och barnbarn.

Redan som 15-åring kom Åke till Jernkontoret, där hans äldre broder Thor redan fanns på plats. Han började som hjälpreda åt den närmast legendariske Carl Rumin. Denne torde i många stycken ha präglat Åke Bentell och i varje fall till honom ha överfört mycket av sin egen starka känslomässiga bindning till Jernkontoret som sådant och allt det som kontoret representerade. Då och då lyste fram en omisskännlig glädje och stolthet över att ende sonen valde att bli bergsingenjör. Detta speglar hans djupa känsla av samhörighet med den bergshantering som han kom att ägna hela sin 50-åriga yrkesmässiga gärning.

När Thor avled 1965 efterträdde Åke Bentell denne på Tekniska byrån – sedermera Forskningsavdelningen – som vaktmästare, receptionist och allt i allo. Sina åligganden uppfyllde han med stor plikt-känsla, smidigt och effektivt på ett sätt som ingav respekt och förtroende. Med åren förvärvade han en imponerande kännedom om personer och företag som deltog i den ge-

mensamma forskningsverksamheten. Denna kännedom var en omistlig tillgång i hans arbete, inte minst då det gällde att snabbt och korrekt distribuera den betydande och svällande mängden kallelser, protokoll, forskningsrapporter, cirkulärskrivelser etc.

Under mer än 30 år utförde Åke Bentell ett mycket uppskattat arbete vid utgivningen av Bergsbladet. Han fungerade som faktor och annonsackvisitör samt tryckte och distribuerade det.

Tidigt kom Åke Bentell i kontakt med Sancte Örjens Gille genom Carl Rumin, som han i ökad omfattning var behjälplig med kvartermästarsysslorna. Han kan således sägas ha lärt sig dessa från grunden och då han även visade ett starkt intresse för Gillet var det därför endast naturligt att han efterträdde Carl Rumin som kvartermästare vid dennes bortgång 1974, ett val som Gillet inte behövde ångra. Hängivet och förtjänstfullt – ibland med assistans av hustrun Karin – upprätthöll han denna befattning till dess han med sorg i hjärtat tvingades ge upp på grund av sin svåra sjukdom. Gillebröderna värderar högt och känner stor tacksamhet över hans insats.

Åke Bentell var en rättrådig, rakryggad, försynt och något tystlåten person utan stora åthävor. Alltid vänlig, ytterligt hjälpsam och med en stillsam humor hade han förmåga att skapa trevnad omkring sig bland arbetskamrater, gillebröder och andra som kom i beröring med honom.

Åke Bentell innehade vid sin bortgång Gillets VI länk.

Sancte Örjens Gilles Högtidsdag den 23 april 1991.

Ulf Notini